

Nieuwsbrief nr. 80



innemend voor de geest

Zincafé zoekt ieder jaar samen met de Bibliotheek Eemland naar de zingevingskant van het thema van de Boekenweek. Dit jaar is dat thema: "Ik ben alles".

Verontrust door deze nadruk op het individualisme van het **IK** vroegen wij voor deze avond twee auteurs die de nadruk leggen op **WIJ** en op saamhorigheid.

Saamhorigheid in een wankel wereld.

een gesprek met Jan Terlouw en Annette Nobuntu Mul

maandag 20 maart 2023

tijd: **20.00 - 22.00 uur**

inloop: **vanaf 19.30 uur**

Marcuskerk **LET OP, gewijzigde lokatie!!**

Asschatterweg 1, 3831 JJ Leusden

Graag vooraf aanmelden. Dat gaat deze bijeenkomst via de [website van de bibliotheek](#) (agenda) of volg de instructie verderop in deze Nieuwsbrief.

Ubuntu in een wankel wereld

Wij zijn in een meer dan 'wankel wereld' beland. We gaan op een onverantwoorde manier om met onze planeet en maken verkeerde keuzes, terwijl er betere, meer logische oplossingen voorhanden zijn. De ene crisis lijkt de andere op te volgen en juist in een tijd waarin we elkaar hard nodig hebben, neemt het extremisme toe.



Hoe worden we niet wanhopig, hoe voorkomen we cynisme, hoe voorkomen we verdergaande verharding? Volgens Jan Terlouw en Annette Nobuntu Mul is er absoluut hoop en perspectief en kan iedereen in de samenleving bijdragen aan een

rechtvaardige, inclusieve en duurzame wereld. Allereerst is er kennis en bewustwording nodig, vervolgens solidariteit en actie met moreel politiek leiderschap: een nieuw gemeenschappelijk verhaal!

En wat kunnen wij in de westerse wereld, met ons individualistisch denken, hierin leren van Ubuntu, het diepgeworteld mens- en wereldbesef uit Afrika: 'Ik ben omdat wij zijn en wij zijn omdat de aarde is'? Om vanuit deze filosofie de verbindingen te ervaren tussen zorgethiek, verzoening, betrokken besluitvorming en betekenis-economie. Graag gaan de twee inleiders met u persoonlijk in dialoog en zullen ze de vragen, ideeën en overwegingen ook stellen aan de 'toekomststoel': de stoel van onze volgende generaties, onze nog niet geboren.



Annette Nobuntu Mul

Annette Nobuntu Mul (1960) is opleider, trainer, auteur en spreker. Zij is o.a. oprichtster van Ubuntu Society en hoofddocent van de opleiding 'Ubuntu, Leiderschap & Burgerschap' aan de Internationale School voor Wijsbegeerte te Leusden.

In 2018 verscheen haar boek *Opzoek naar Ubuntu* en sindsdien geeft zij lezingen om op interactieve wijze te onderzoeken wat de essentie van Ubuntu – I am because we are and we are because the planet is - concreet kan betekenen. Sinds juli 2019 is zij de levenspartner van Jan Terlouw.



Jan Terlouw

Jan Terlouw (1931) is natuurkundige, schrijver en politicus. Hij was voor D66 o.a. lid en fractievoorzitter in de Tweede Kamer, minister van Economische zaken in twee kabinetten en van 1991-1996 commissaris van de Koningin in

Gelderland. Van 1999 tot 2003 zat hij in de Eerste Kamer. Intussen is Terlouw vooral bekend als actief voorvechter van mensen- en dierenrechten en boven alles klimaatactivist.



Boeken over het thema:

"Opzoek naar Ubuntu" van Annette Nobuntu Mul en "Wankele wereld, het verhaal van Wijnand de Reuver, de Toekomststoel" van Jan Terlouw zijn in de zaal gesigneerd te koop.

"Op Soek naar Ubuntu" van Annette Nobuntu en "Wankele wereld, het verhaal van Wijnand de Reuver, de Toekomststoel" van Jan Terlouw worden in de zaal gesigneerd aangeboden.

Aanmelden voor de bijeenkomst

U meldt zich *vooraf* aan door € 5,00 per bezoeker over te maken. Deze keer via de website van de bibliotheek Eemland: de AGENDA pagina. Reserveren is mogelijk vanaf 10 februari! Uw betaling beschouwen wij als reservering.

Voor late beslissers is het mogelijk om met pin te betalen aan de zaal. Houd er rekening mee dat de zaal VOL kan zijn.

Zincafé biedt u bij het begin van de avond als welkom gratis koffie of thee aan (andere consumpties zijn voor eigen rekening).

Halverwege de avond is er een korte pauze waarin u met elkaar kunt discussieren en kunt genieten van een drankje.

Volgende bijeenkomsten Zincafé

De lezing op 24 april 2023 met het thema "Natuur en landbouw" wordt verplaatst naar maandag 8 of 22 mei

Houd voor de verdere invulling van het programma [onze website](#) in de gaten.

Algemeen

Welkom bij Zincafé

Zincafé Leusden is een caféachtige avond waar mensen elkaar

ontmoeten en van gedachten kunnen wisselen, met een speciale gast uit de wereld van politiek, wetenschap, religie, kunst en cultuur. De gast wordt geïnterviewd en/of houdt een korte voordracht en gaat met de zaal in discussie.

Zincafé Leusden organiseert bijeenkomsten waarbij het gesprek met elkaar van belang is, waar de mening kan worden gescherpt, maar waar vooral ook valt te ontdekken dat het goed is samen te zijn.

Verslagen van eerdere bijeenkomsten vindt u op [onze website](#).

Uw Tips!

Tips over een nieuw onderwerp voor Zincafé Leusden horen wij graag. U kunt suggesties mailen naar: nieuwsbrief.zincafe@gmail.com.

Deze nieuwsbrief

U ontvangt deze Nieuwsbrief omdat zich daarvoor heeft aangemeld. Uw gegevens worden niet doorgegeven aan derden en worden uitsluitend gebruikt om u op de hoogte te stellen -en te houden- van nuttige informatie over Zincafé Leusden.

Wij zijn voor al uw vragen te bereiken via:

Zincafé

Frits Raaijmakers

06-22938124

nieuwsbrief.zincafe@gmail.com



Facebook



Twitter

Website

Deze e-mail is verzonden aan {{email}}. • Als u geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen, kunt u zich [hier afmelden](#). • U kunt ook uw [gegevens inzien en wijzigen](#). • Voor een goede ontvangst voegt u nieuwsbrief.zincafe@gmail.com toe aan uw adresboek.



Laposta