

ANDERE MENSEN Zincafe 7 Mei 2018 (F)

(wijs: er komen andere tijden -Boudewijn de Groot/Bob Dylan)

1. De wereld wordt harder, ik kom op voor jezelf
Zelfs een tien is te weinig ik ga voor elf
het liefste ga ik dus voortaan
voorbij aan andermans wensen
ik heb de passie om er voor te gaan
ik hecht niet zo aan andere mensen

II. ik ben meer het type dat graag werkt in een team
ik heb de meerwaarde van samen gezien
ieder zijn insteek, soms ander doel
dan verleggen wij grenzen
ik ken nu het compassie gevoel
ik hecht juist aan andere mensen

I. Men zegt wel dat wij groepsdieren zijn
maar eigen succes dat is mijn terrein
ik mis misschien dat empathisch gevoel
maar geniet wel van ego-intense
ik ga liever voor mijn eigen doel
ik hecht niet zo aan andermans wensen.

II Onpersoonlijke tijden en een wereld in brand
dan zoek ik juist samenwerkingsverband
een ander die mij juist inspireert
daarmee ga ik over mij grenzen
dat is wat ubuntu ons leert
hecht je veel aan andere mensen

I Ik luister nu beter, zie andermans kracht
ervaring heeft mij inzicht gebracht

II Ubuntu compassie hoe je het ook heet
ik zou ieder 't van harte toewensen

I + II dat je in je binnenste weet
ik ben mens door andere mensen (bis)