

**Lied voor de Zincafé-avond op  
21 november 2022 met bisschop De Korte**

[Na elk couplet steeds gezamenlijk het refrein:]

D'aarde is ons samen-huis  
Maak het tot een samen-thuis!

1.  
D'aarde is ons samen-huis  
Daarin is nu veel niet pluis  
Stormen, regen, grote droogte  
Rijken kijken uit de hoogte  
Refrein:  
D'aarde is ons samen-huis  
Maak het tot een samen-thuis!

2.  
Fransje geeft nu elk een stem  
Hoor zij allen prijzen Hém  
Zuster wind en moeder aarde,  
alles heeft een eigen waarde.  
Refrein:  
D'aarde is ons samen-huis  
Maak het tot een samen-thuis!

3.  
Paus Franciscus geeft een visie  
(Soci)āle éco(logische re)vísie  
Arm, inheems, jong en geleerd  
Samen moet het tij gekeerd.  
Refrein:  
D'aarde is ons samen-huis  
Maak het tot een samen-thuis!

4.  
De Korte praat de blaren op de tong  
Bepleit het lied dat Fransje zong  
(Fratel)li tutti, Laudato si  
Mooie páapse encyclíeki.  
Refrein:

D'aarde is ons samen-huis  
Maak het tot een samen-thuis!

5.  
Schrijft een donk're vrouw een lied  
Vertaald door een blanke?! Nee, mooi niet.  
Voor 'n seksboek een (kardinaal te) kuis!?  
Nee, dat gecancel geeft juist ruis!  
Refrein:  
D'aarde is ons samen-huis  
Maak het tot een samen-thuis!

6.  
Samen (naar Rome) op audiëntie  
'Het gaat slecht, we vragen clementie'  
[Maar de paus zegt:]  
Wees kerk met krimp, maar zonder kramp  
Inclusiviteit is echt geen ramp!  
Refrein:  
D'aarde is ons samen-huis  
Maak het tot een samen-thuis!

7.  
Kan de bisschop (dit lied) waardēren?  
Zou hij ons liefst (op de roe) traktēren?!  
Helaas geen ju-(ris)dictie dat is) pech  
Wij zijn mooi van Luthers weg!  
Refrein:  
D'aarde is ons samen-huis  
Maak het tot een samen-thuis!

Tekst: Pieter van den Berg  
Melodie: Altijd is Kortjakje ziek  
Piano: Hans Sybrandi